

Gaffelgösen



EN TIDNING AV ELEVER PÅ MARGARETHASKOLAN I KNIVSTA

Nr.1 2005



Tema: Mustasch

Detta nummer av Gaffelgösen ägnas åt olika aspekter av fenomenet överläppsbehåring. Vi kommer bl.a. fundera över mustaschen som maktsymbol, undersöka hur omgivningen reagerar på kvinnor i mustasch och mycket mera...



Redaktionen

Ledare

Shit!

Hon som ser ut så där måste vara en riktig fjortis. En typisk sån som är ute och röker och super hela tiden och tror att hon är skitcool.

Så nu vet jag precis hur hon är. Eller? Tänk om hon är jätte trevlig och intelligent. Tänk om hon inte alls är en liten bimbo. Det är ju bara fördomar alltihop. Skulle det inte vara bättre om alla försökte lära känna en person innan de bestämmer sig för hur den personen är?

Vad är det många tänker när de ser något sånt här: En kille med rätt så långt hår, halva är grönt och halva är vitt, han har starkt grön ögonskugga, ett tajt nätlinne och skotskrutiga shorts med massor av kedjor. Dessutom ett par rejäla Dr. Martens till det? Skulle de tänka 'Olala vilken het kille. Han ser trevlig ut'? Jag skulle inte tro det. Jag tror i alla fall inte att det är så många som skulle se på honom som en helt vanlig person som är precis som alla andra. Ännu mindre behandla honom så.

Det värsta är kanske att det är väldigt många som tror att de inte har några fördomar. Alla har det. Fast vissa kanske har fler och värre än andra.

Men om det faktiskt inte fanns några fördomar, hur skulle det vara då? Skulle invandrare ha lättare för att få jobb? Skulle två killar kunna stå och hängla på en offentlig plats utan att någon brydde sig? Skulle någon som har brännskador i halva ansiktet och sitter i rullstol kunna bli populärast i klassen? Skulle det inte vara bra om alla tänker efter två gånger innan de bestämmer sig för hur någon är? Om de skulle försöka lära känna personen istället?

Den största fördomen är den att man inte har några.



Tema mustasch

Efter en lång process lyckades redaktionen äntligen bestämma sig för vad detta nummer av Gaffelgösen skulle handla om. Det blev mustascher. Som ansvarig utgivare ställde jag mig först lite tveksam till idén men efter lite eftertanke insåg jag genialiteten. Det finns få fenomen i vårt moderna samhälle som kan ses ur så många olika aspekter som mustaschen. Den kan vara en symbol för makt, mognad och virilitet men också på ett mer vardagligt plan –ett enkelt sätt att variera sitt utseende utan att behöva betala en krona. Mustaschen är inte heller längre en ansiktsprydnad som är strikt förbehållen män. Nu kan även kvinnor och gossar utan egen naturlig behåring i ansiktet pröva på att ikläda sig mustascher av olika typer. I slutet av denna tidning finns mallar, där den hädiga kan fixa sig en egen mustasch. Mycket nöje.



Ansvarig utgivare

Scouting

Många har fördomar om scouter. Många tror att vi scouter bara knyter knopar och hjälper gamla tanter över gatan. Det stämmer inte riktigt. Nu ska jag berätta vad scouter egentligen håller på med.

Vi scouter brukar samlas någon gång i veckan. Dom mindre scouterna brukar lära sig saker t.ex. att göra en eld som brinner, att surra, tälja och första hjälpen. Men ju äldre man blir desto mer kan man. Då får man själv bestämma vad man vill göra under terminen. Vi ska t.ex. bowla, gå på Tom Tits och prova att dyka med tuber i Uppsala dykarklubbs lokaler. Det är många saker som jag nog inte skulle ha fått prova på att göra om jag inte vore scout.

Ute i skogen är vi inte så ofta, men när vi är det brukar det vara under hajker. Det finns många olika sorters hajker. Några exempel är: Maratonhajken, Videohajker, Julhajken, Chokladhajken och Smugglarhajken.



Lord Baden Powell

Marathonhajken går ut på att man är uppe i tjugofyra timmar. Under detta dygn pågår en tävling. Det är inga priser i tävlingen utan det handlar om att ha roligt. Exempel på tävlingsgrenar är:

- § Maja brinner. Då ska man släcka en brinnande trädocka med brandfilt.
- § Tillaga ett rått ägg över öppen eld på olika sätt. De sätt som jag har använt mig av är att koka ägget i en apelsin och steka det på en spade.

Under en videohajk så tittar man på film ev. gör film.

Julhajken är en hajk då man äter julbord och har julkappsutdelning. Alla köper en julklapp för en peng och sedan läggs alla i en stor säck och sen delas dom ut av en kille som har smeknamnet Tomten (faktiskt så kallas han så).

Chokladhajken är en hajk då man lagar mat med chokladtema och gör chokladgodis. Som man sedan äter upp förstås.

Smugglarhajken går av stapeln vart tredje år. Hajken går ut på att smuggla guld och silver mellan USA och Canada utan att bli tagen av gränsvakterna. Om man blir tagen blir man satt i fängelse. Där får man sitta tills man blir utköpt av sina snälla lagkamrater.

Scoutläger är ett större arrangemang än hajker. De är oftast på sommaren och brukar vara i en vecka. Man sover i tält och äter ute. Lägren brukar ha ett tema som kan variera lika mycket som hajkernas tema. Ett läger som jag har varit på hette "Carpe Temporem" som betyder fånga tiden. På lägret var tiden borttrövad, det var alla våra klockor också. Ingen visste hur mycket klockan var under hela lägret. Och sista dagen gick tiden baklänges. Men vi fick tillbaka klockorna efter lägret som tur var.

Men det bästa av alla läger jag har varit på är "Scout 2001". Det lägret var en "Jamboree". En Jamboree är när scouter från hela världen samlas på ett och samma läger. På detta läger var det deltog 26 000 scouter från 11 till 19 år plus ledare och funktionärer. Under lägret var det konserter men bland annat E-type, Titio, Papa Dee

Frågelådan

Tja

Jag är en stilig pojke på 15 solvarv. Min mormor säger att jag är en riktig tuffing. Fast jag känner mig inte som det, jag går fortfarande runt med blöja. Ingen av mina grabbspolare gör det, men mamma säger att jag i alla fall ska ha det tills jag blir myndig. Hon säger att om jag tar av mig dom så kommer hon inte prata med mig. Vad ska jag ta mig till.

Svar till: Yngve Steen Karlagatan 445, 74130 Knivsta

Tja Yngve Steen

Du är fan femton år nu och du bär fortfarande blöja. Din lilla blöjpojke du måste ta dig i kragen och stå upp mot din mamma. Du måste ta lite risker i livet! Unge man du måste ta av dig blöja! Hur kommer ditt liv se ut annars? 18 år och oskuld, rentav patetiskt!

Finns det isbjörnar på Thailand? // Benige bergssprängaren Mutchi.

Hej! Benige bergssprängaren Mutchi. Har du aldrig gått i skolan? Alla vet väl att isbjörnar har alldeles för tjock päls för att bo i Thailand. /Kurt

Varför gjorde ni en frågelåda?

// Anonyma Albin

Hej Anonyma Albin

Det var mig en riktig klurig fråga. Men nu ska jag berätta för dig en historia, lyssna noga så kanske du lär dig något! Det var en gång en lärare vid namn David Jansson. Han sa till två personer vid namn Gudrun och Kurt att göra en frågelåda. De två personerna gjorde som deras lärare hade sagt och framställde världens snyggaste frågelåda! De svarade på andras bekymmer/frågor.

Hej.

Jag är en tjej på 16 år.

Jag har ett litet problem, egentligen är det ganska stort.

Det är nämligen så att jag har börjat få skäggväxt.

Jag är brunett så mustaschen syns ganska bra och jag vågar inte raka bort den.

Jag är så rädd för att det kommer bli stickigt.

Snälla hjälp mig vad ska jag ta mig till?!

//En som undrar

Hej En som undrar.

Jag förstår att det kan kännas svårt, personligen tycker jag att du ska vara stolt över din mustasch.

Det är trots allt en del av dig.

Du kanske känner att det är problem med killarna, men du ska inte bli dömd efter ditt utseende utan efter din personlighet.

Oroa dig inte även du kommer hitta den rätta.

/Kram Gudrun

Johnny Depp

Johnny Depps riktiga namn är John Christopher Depp, han är född och uppväxt i Owensboro, Kentucky i USA, Född 9/6 1963. Vid 15 års ålder hoppa han av skolan för att bli rockstjärna. Han hamna långt nere i drogmissbruket, men sedan när han träffa sin nuvarande fru, skådispelaren och artisten Vanessa Paradis som han även har två barn med (Lily-Rose f.1999 och Jack f.2002) så tog kärleken över drogerna och han kom upp på benen igen och sluta med drogerna och blev en kärleksfull make och far. Han blev upptäckt av Nicola Cage, hans stora genombrott blev: Terror på Elm Street. Han har gjort ca:30 filmer. Förut när han ville bli rockstjärna så ville han absolut inte bli skådespelare. Men nu för tiden säger han att han är lyckligt lottad när det gäller hans jobb och att han får träffar så många nya fina och trevliga människor. Men nu är han bosatt i Paris i Frankrike med sin fru och sina barn.



Horoskop

Stenbocken (22/12-20/1)

Dina relationer till någon i din närhet kan komma att förändras drastiskt av en mystisk pappersmugg. I skolan eller på jobbet är det någon som irriterar dig rejält, men han/hon bara retas, låtsas inte om det om du inte vill råka illa ut. Håll inte vatten i datorn! Tandkrämstuber tycks ge dig tur, men akta dig för pingviner.

Vattumannen (21/1-18/2)

Akta dig för din bästa vän, han/hon verkar ha något fuffens för sig. I skolan/på jobbet finns det någon som beundrar dig, lista ut vem och försök att visa lite uppskattning tillbaka. Ät inte gul snö! Matberedare är din turgrej, men se upp för män med polisonger.

Fiskarna (19/2-20/3)

Någon är sur på dig på grund av en mustaschdiskussion. Försök reda ut det, även om det är svårt. I skolan/på jobbet jobbar du på riktigt bra om du bara anstränger dig, så försök att ta vara på det om det känns som om du inte redan gör det. Snyt dig inte i mattan! Potatisskalare är din turpryl, men akta dig för dragspel.

Väduren (21/3-20/4)

Du upptäcker plötsligt att någon du inte alls tycker om inte är så hemsk som du tidigare trott. Visa det så kanske ni kan bli riktigt goda vänner. På jobbet/i skolan är det en del konflikter du bör försöka lösa på ett effektivt sätt om du inte vill sitta fast med mustaschen i faxen någon längre tid. Se upp för fallande bowlingklot! Du får tur av hårborstar, men håll dig bortafrån gula strumpor.

Oxen (21/4-21/5)

Kom ihåg att man måste experimentera för att bli bra på kärlek och relationer. Och några individuella råd är svåra att komma med så här offentligt (se frågelådan). På jobbet /i skolan kommer du ett antal gånger att drabbas av både bra och dåliga överraskningar, vilka får du se... Akta dig för saboterande piggsvin! Vita bönor ger dig tur, men se upp för lusekoftor.

Tvillingarna (22/5-21/6)

Tro inte att den du tycker om inte bryr sig, han/hon kanske bara är blyg. I skolan/ på jobbet behöver någon höja upp stämningen, kanske du? Försök att muntra upp folk lite grann så ska du se att du möts av betydligt fler leenden på morgonen. Kasta inte risgrynsgrot på grannarna! Termosar ger dig tur, men se upp för mustaschpryddade män över 20.

Kräftan (22/6-22/7)

Människan är knasig,även du. Be någon du älskar om ursäkt! På jobbet/i skolan är någon riktigt avundsjuk på dig, så försök att vara generös med det du har. Även om det inte gör att avundsjukan försvinner så kanske den minskar. Fiska inte i poolen! Vill du ha tur så är jojoar bra föremål, det är din turgrej. Akta dig dock för leksakssnurror.

Lejonet (23/7-23/8)

Är du kär och singel, ta första steget innan någon annan gör det! Om du är upptagen så kan du ju alltid vara glad för det och strunta i kärleksdelen av det här horoskopet... I skolan/ på jobbet tror du på det du gör vilket sporrar dig till nya tag, ge inte upp! Bada inte i diskhon! Skaffar du dig nya skosnören borde din tur förbättras, men se upp med den där frestande tomteluvan.

Jungfrun (24/8-23/9)

Är du en sån som tvekar bara för att folk säger "jag tror inte att han/hon gillar dig,det ser inte ut så"? Sluta upp med det, våga chans. I skolan/ på jobbat tittar folk snett på dig, de tycker du är konstig. Ta reda på varför... Drink inte T-sprit! Strutsar är inte att rekommendera just nu, men snöskyfflar kan gynna din tur!

Vågen (24/9-23/10)

Våga koppla av med en god vän ibland, stress har aldrig fått dig att må bra. I skolan/ på jobbet kan du långsamt avancera uppåt om du bara håller tungan rätt i mun och gör det långsamt. Förelä inte fler gånger att häxbränningar ska återupptas, ingen kommer att nappa på det. Lapptäcken ger dig tur, dock inte schackbräden.

Skorpionen (24/10-22/11)

Det händer mycket med dina relationer i perioder, men glöm inte att ta en andningspaus då och då. I skolan/på jobbet är du ovanligt lättstörd, se till att sitta i en lugn miljö och arbeta utan att skälla ut dina arbetskamrater alltför mycket. Skruva inte upp elementen alltför mycket,det kan hända att du låter någon annan frysa om det blir för varmt hos dig. Datorer ger dig ingen större tur just nu, det gör däremot plattånger.

Skytten (23/1-21/12)

Det kan bli lite för mycket av det goda ibland medan vissa perioder är neråt. Finn dig i det, de går inte att undvika. I skolan/ på jobbet händer det alltför ofta att dina goda idéer (som kanske inte ens kommer ut ur din mun) går till spillo. Samarbete är kanske en bra lösning. Bada inte hamstern i toaletten, han kan inte lära sig simma på det sättet. Passa dig för cyklop, men i närheten av kolibrier tycks din tur stiga rejält.

Syd Barret

Var det LSD som gjorde att Roger "Syd" Barrett var så kreativ? Eller var det något slags barndomsrelaterat trauma? Var Syd dömd till att bli en psykedelisk poet vars djupsinne och konstnärliga talanger fick utlopp till fullo av hallucinogena droger? Få personer har blivit så legendariska och mytom-bunden under en sådan kort musikalisk karriär som Syd Barrett hade. Under hans tid i Pink Floyd (åren 1965 – 1968) och några år som soloartist hann han producera ett femtiotal låtar, alla med en krydda av briljans, magi mystik och galenskap. Många av dessa är helt enkelt geniala.

Syd Barrett föddes som en vanlig medelklassnolla år 1946 i Cambridge. Som ung satt han mest hemma i och jammade på sin gitarr med sin barndomsvän David Gilmour. Syd blev aldrig känd för att vara en skicklig gitarrist, det var istället hans nyskapande, kreativa, experimentella spelstil som han vcar känd för. Det finns förmodligen lika många berättelser om hur briljant, nyskapande och kreativ han var som det finns berättelser om hans droger, galenskap, oförmåga och tomma blick

Hemma i Cambridge spelar Syd i diverse småband innan han år 1964 flyttar till London för att börja studera konst. I London möter han sin gamle kompis från Cambridge, Roger Waters. Han har ett R&Bband tillsammans med kompisarna Nick Mason, Richard Wright och Bob Klose. Syd ansluter sig till gruppen, vilket är välkomnat eftersom killarna egentligen inte vill spela R&B utan vill övergå mer åt rocken.

Till en början bestod deras låtar enbart av material skrivet av Syd, långa experimentella improvisationer gav gruppen dess tidiga psykedeliska ljud. Bob Klose lämnar dock snart bandet och i samma veva får Syd huvudansvaret för gruppen.

I slutet av 60-talet var fortfarande LSD legalt. Alla gurus i London använde drogen som vidgade deras sinnen och de såg lösningen på alla världsproblem. Även så var det för Syd. Under den här tiden skrev han materialet till 'Piper of the Gates of Dawn' samtidigt som han drogade ner sig med LSD. Allt spetsade han med LSD, till och med kaffet. Bandet intar nu Londons undergroundscener och våren 1967 börjar inspelningen av 'Piper of the Gates of Dawn' på Abbey road Studios. Inspelningen fortlider bra till en början, men Syd droggar mer och mer, och plötsligt en dag försvinner Syd kraftigt drogad ut i skogen. Efter att ha varit borta ett antal dagar så kommer han till rätta men han är inte sig lik. David Gilmour beskriver hans ögon som "black holes in the sky". Vilket senare återkommer i låten Shine on you crazy dimond.

Samma höst spelar bandet in A saucerful of Secrets, Pink Floyds andra skiva. På skivan finns låten Jugband Blues med, vilket kommer att bli den sista låt Syd ger ut med Pink Floyd. Samtidigt försämras Syds psykiska hälsa och gruppen tvingas att inse att han är utom räddning. Några dagar efter inspelningen av Jugband Blues så åker gruppen på en kort USA-turné som måste avbrytas omgående på grund av Syds hälsa. Under konserterna spelar han inte en ton och två katastrofala TV-interjuver görs där han vägrar att svara på frågorna. Han är nu på väg in i ett schizofrent tillstånd.

Kort därefter följer en Englandsturné med Jimi Hendrix

och Move. Under vissa spelningar blir man tvungen att låna in Moves Gitarrist när Syd inte själv klarade av att spela. Kort efter turnén tar de kontakt med Syds vän David Gilmour som back up för bandet så att det funkade även när inte Syd funkade. Fem spelningar gjordes med den här sättningen tidigt år 1968, men ganska snart ändras det till att Syd bara spelar i studion och skriver och David Gilmour kör live. Dock varade det kort, Syd slutar Officiellt i Pink Floyd våren 1968.

Första försöken till en solokarriär görs ganska snart, i maj 1968 med hjälp av Pink Floyds maneger, Peter Jenner. Inspelningarna avbryts dock ganska snart "av oklar anledning". Den in officiella versionen lyder att han helt enkelt blev utslängd efter sönderslagna mikrofoner och bråk med studiopersonalen.

I mars 1969 ringer Syd upp Harvest och meddelar att han är redo igen. LP:n spelas in april – juni 1969 med materialet från 1968 och en del nyskrivet. Det bildar skivan Madcap Laughs.

Syd glider nu återigen mer och mer in i sig själv. Julen 1967 står han på scenen för sista gången och följande år består av kaos och isoleringen är ett faktum. Ingen av de gamla kompisarna i Pink Floyd har någon som helst kontakt med honom, trots det förföljde han dem i deras undermedvetna. Syd är nämligen ett ofta återkommande tema i deras musik och texter. Som exempelvis skivan Wish You Were Here, där hela skivan är tillägnad honom. På skivan Dark Side Of The Moon finner man den här textstrofen:

*"The lunatic is on the grass
The lunatic is on the grass
Remembering games and daisy chains and laughs
Got keep the loonies on the path"*



Där kan man se ett tydligt budskap till Syd. Även huvudpersonen i filmen *The Wall*, baserad på Pink Floyds Dubbel-LP med samma namn, är baserad på Syd Barrett, där spelad av Bob Geldof.

David Bowie, som alltid varit ett stort Syd Barrett-fan, gjorde 1974 några tappra försök att få Syd på fötter igen. De tog med honom till studion och några låtar lyckades de spela in, men arbetet var för krävande. Han presterade nästan inget användbart. Vid ett tillfälle glömde han ta med sig gitarren och vid ett annat glömde han strängarna. Som så många gånger tidigare fick arbetet avbrytas.

Kort därefter lämnade Syd London bakom sig för att flytta tillbaka till Cambridge. Han skrotar nu smeknamnet Syd för gått och bryter alla kontakter med hans förflutna. Han skapar sig ett enskilt liv i ett radhusområde i en av Cambridges förorter, där han lever än idag. Fansen försökte att tälta på gården, ringa på dörren och skriva vädjande brev, men Roger Barrett höll sig hela tiden osynlig. Han tar nu upp målandet men spelar ingen musik.

Den enda av bandmedlemmarna som har någon slags kontakt med honom är David Gilmour. Han brukar ringa Rogers syster för att höra hur det är med honom, kolla om pengarna kommer fram. Ingen av dem tycker att det är särskilt lämpligt att någon av de forna bandmedlemmarna besöker honom eftersom det skulle kunna

na riva upp för mycket gamla sår.

En mycket känd historia från Syd Barretts och Pink Floyds Historia är när bandet, år 1975, sitter på Abbey Road studios, för att finslipa låten 'Shine on you crazy diamond'. Låten som är med på skivan *Wish you were here*, handlar just om honom. Den dagen då de lägger på sängen kommer en underlig man in i studion. David Gilmour minns: "Han var stor och fet, hade rakad skalle och rakade ögonbryn." Även fast han var underlig så var det ingen som funderade så mycket över honom, ty det var inte så ovanligt att det kom in främmande människor i studion. Richard Wright: "Efter ett tag började han bete sig konstigt, liksom ställde sig upp hela tiden, borstade tänderna och satte sig ner igen." Trots det så brydde sig inte bandmedlemmarna om det utan fortsatte jobba. "Det tog lång tid, kanske en halvtimme, sen insåg vi, den underliga mannen är ju Syd, Roger Syd Barrett." Då, när han insåg att de hade kommit på vem han var ställde han sig upp och frågade: "När ska jag lägga på gitarren?" Men gitarren var ju redan gjord och därpå han vandrade hem till Cambridge.

*"Now there's a look in your eyes
Like black holes in the sky
Shine on you crazy diamond"*

Pink Floyd faktaruta

Bandet:

Originaluppsättningen av Pink Floyd var Syd Barrett – gitarr och sång, Bob Klose – elgitarr, Richard Wright – keyboard, Nick Mason – trummor och Roger Waters – elbas och sång.

Bob Klose lämnade tidigt gruppen för att han inte gillade den psykedeliska stilen gruppen skaffat sej.

1968 började gitarristen David Gilmour i bandet.

1969 slutade Syd Barrett pga. ohälsa antagligen för mycket LSD.

1979 lämnade Richard Wright bandet troligen efter ett bråk med Roger Waters.

1983 lämnade Roger Waters bandet och därmed splittrades Pink Floyd.

Några år senare återförenades Gilmour, Mason och Wright som Pink Floyd.

Skivor, konsärer och annat:

Pink Floyds bäst sålda kiva är *Dark side of the moon*, den har sålt ca 30 miljoner ex över hela världen och säljer fortfarande när olika vinylpressningar kommer ut.

The Wall: *The Wall* släpptes i slutet av 70-talet i tre steg; som skiva konsert och film. Filmen handlar om Pink som sitter inlåst på ett hotellrum och röker, man ser scener ur hans inte särskilt lyckliga liv. Skivan innehåller musiken till filmen med låtar som *Another brick in the wall*, *hey you* och *crazy*.

Konserten var mycket påkostad med en hel del rekvisita bla. Byggde man upp en mur mellan bandet och publiken som sedan revs i slutet.

The wall skrevs av Roger Waters.

Musiken och publiken:

I början, när Syd Barret skrev musiken var den psykedelisk, och många i publiken var flummare, olika typer av missbrukare och annat mystiskt folk. När Syd slutade tog Roger Waters över största delen av skrivandet och det psykedeliska blandades med rock, jazz och blues, samtidigt blandades även publiken upp..

Anna & Sara möter Lars Mustasch

Vi kommer in på Thunmans skolgård. Klockan är 9.25. Vi är lite nervösa inför det stora mötet med Lars "Mustasch" Linde, en vikarie på Thunman. När vi kommer in i byggnaden möts vi av förvånade blickar och ett "Vad gör ni här?". Vi tycker att det är lite läskigt och är glada över att tillhöra Maggan. När klockan är fem över halv går vi ut på skolgården igen, där Lars kommer gående.

- Står ni här och fryser? Kom så går vi och sätter oss i lärarrummet istället.

Vi får sitta i en brun soffa. Lars lutar sig tillbaka i fåtöljen framför oss. Sara sätter på diktafonen och drar igång intervjun.

Hur känns det att ha mustasch?

- Ja det känns väl bra, eftersom jag inte kommer ihåg den dagen jag var utan mustasch. Den har suttit i 30 år.

Har du aldrig tagit bort den? Har den suttit där hela tiden?

- Jag hade nog ett par år utan mustasch i slutet av 20-års åldern.

Varför odlade du din första?

- Mjaa, det var väl liksom ett manlighetsbevis, att ha tillräckligt med hår på överläppen för att kunna odla.

Brukar eleverna kommentera din mustasch?

- Ja, Lars Mustasch brukar de ju kalla mig.

Vi känner oss träffade.

Har du något knep för att få tyst på eleverna?

- Jag busvisslar.

Vad gör du på din fritid?

- Ja... Jag brukar spöa min son.

Vi får en mindre chock! Ska man skratta eller gråta?

- Han är lika gammal som er. Och så brukar jag gå ut med hunden. Jag jobbar ju med annat också, jag är inte lärare i grunden.

Vad gör du då?

- Jag jobbar som geolog. Så jag har jobbat 18 år i Afrika. Jag letade vatten i olika delar av kontinenten, kom tillbaka till Sverige -94. Men dessförinnan var jag universitetslärare på Uppsala Universitet. Så jag har läraryrkebakgrund, *Lars hostar till*, men jag har inte behörighet för högstadiet.

Har du någon stor dröm eller något mål som du vill uppnå här i livet?

- Hehe, jag har nog redan uppnått mina drömmar.



Lars "Mustasch" Linde

Det var ju att komma ner till Afrika och att få jobba där nere. Så att det har jag ju bakom mig. Det var en ganska behaglig tillvaro, tycker jag.

Vad ville du bli som liten?

- Arkeolog.

Hur var du som 15-åring?

- Lika busig som ni.

Ser du stora skillnader mellan dagens ungdomar och din tonårsvärld?

- Egentligen inte. Det är väl det att, det som man ägnar sig åt idag är lite annorlunda än vad vi gjorde som ungdomar, eftersom man inte hade några datorer på den tiden. Idag sitter min gosse lite för mycket framför datorn. Det hade jag säkert också gjort ifall den sortens attiraljer hade funnits på min tid. Istället så blev det ju mycket utav samlande. Man samlade på frimärken, och fiskar i ett akvarium. Man kanske skulle önska att dagens ungdomar ägnade sig åt lite mer än att bara sitta framför datorn. Men när man ser då på gossen och hans hastighet på tangentbordet, *Lars låtsas att han skriver på ett tangentbord*, så blir man ju alldeles häpen. Så det finns inget ont som inte har något gott med sig.

Har du en cowboyhatt?

Lars skiner upp.

- Jajamän, flera! Jag har flera bredbrättade än vad jag brukar ha här. En med zebraskinn runt, gissa var den kommer ifrån?

Vad brukar det fastna för trevligheter i mustaschen?

- Ja... Filmjolk på morgonen. Jag brukar ha lite doft av apelsin, ett tag efter att man har ätit den. Det hänger

sig kvar där, det är väldigt trevligt.

Har du nånsin fått is i den?

- Oh ja. Efter varje tur på skidorna, när man kommer hem, så har man fått lite frost i mustaschen.

Åker du mycket skidor?

Lars kollar lite snett på Sara vid frågan, som om att det vore en självklarhet med mycket skidåkning.

- Ja, vintertid ifall det är snö.

Hur ofta trimmar du mustaschen?

- Min hustru brukar säga åt mig "Nu är det dags!". Det brukar väl vara var tredje vecka eller så.

Nu undrar vi vad du tycker om lite saker... Homosexuellas rätt, ska de få gifta sig och adoptera barn?

- Ja, det tycker jag.

Porr?

- Ja det finns ju vissa människor som kan ha glädje utav det, då ska de få ha det. Vi lever i ett fritt samhälle, där vi är fria att titta på sånt. Om man då känner att det på något sätt är tillfredsställande så ska man få göra det. Jag vet inte.

Kungahuset?

Lars intar en försvarsposition.

- Jag tycker att det ska finnas kvar. De är utmärkta

ambassadörer. Det vet jag som har varit utomlands, vad det betyder. Det tror jag inte att folket i Sverige har klart för sig.

Göran Persson?

Lars gör en grimas.

- Ja... Han gör väl så gott han kan. Lite för bossig i min smak.

Tror du på Gud eller kanske Satan?

- Njaa, ingen dera. Jag tror på goda krafter.

Så har vi en fråga från vår vän Jonas. Döljer du något bakom mustaschen?

Han ler och höjer på ögonbrynen.

- Nej, inget ärr eller något sådant. Ofta är det ju så att folk som har ärr odlar skäggväxt envetet. De har någonting att dölja, det har inte jag.

Och så en fråga från Carl. Finns det något som du och mustaschen har delade meningar om?

- Ja... Min fru brukar klaga på att hon aldrig sett mig naken!

Lars spanner blicken i oss. Vi fnissar lite generat vid tanken på en naken Lars. Efter några sekunders tystnad säger Anna "Ja det var väl allt?" och Sara instämmer.

Äntligen var det över, det stora mötet som vi fasat för. Nu går vi glada och nöjda hem till Margaretha.

Valdag i Irak

Miljoner Irakier röstade i söndags då landet för första gången höll fria val med flera politiska partier. Röstande i Irak hade begett sig till landets 30.000 vallokaler. Valförrättarna hade förväntat sig att 75% av landets röst berättigade 13 million skulle rösta men endast 8 millioner av landets registrerade valdeltagande deltog vilket uppgick till strax över 60% röstade. Irakerna röstade på 375 medlemmar till en nationalförsamling som kommer att formulera ett författningsförslag samt välja en president. Resultatet kommer att bli offentligt om 7 dar. Minst 44 Irakier dog och över 100 skadades i skottlossnings, självmordsattentat och granatattacker. Anfallen sägs vara beordrade av Abu Missab Al Zarkawi. Han gjorde också flera yttranden där han uppmanade folk att inte rösta och att han skulle "tvätta gatorna i Baghdad med valdeltagarnas blod". Det sägs att valet har varit en succé och att Irak aldrig kommer att blir detsamma.



Höns

Höns. Intressanta varelser. Fascinerande försvar mot rovdjur. Men var kommer dessa kacklande fjäderfän ifrån? Darwin menade att alla höns härstammar från det röda bankivahönsset som återfinns i Indiens och Ostindiska öarnas skogsområden. Många biologer menar att så är fallet. För cirka 4000 år sedan gjordes hönsen tama i Indien för att senare spridas ut i världen, först via Kina och Japan.

Så hur försvarar dom sig mot fiender? I regel flyr om i ett högt tempo för att förvirra fienden, som kan vara t.ex. en räv eller duvhök. Denna teknik är ypperlig för denna sorts livsformer, i och med att en stor del av hönsen överlever utan väpnat försvar. Liknande teknik kan iaktas hos t.ex. duvor. Skillnaden mellan höns och duvor är den detaljen att duvor kan ta sig fram i luften, på lekmannaspråk att flyga, vilket höns inte är kapabla till. Så, då återstår bara en fråga:

Kan dom simma?

Nej. Tyvärr har inte höns det fett som behövs för att hålla sig flytande en längre tid. Vid vissa vetenskapliga tester har det förekommit dödsfall bland testindivider, vilket har varit mycket olyckligt.

SUMMERING: Höns är de ultimata stridstaktikerna och otroligt avancerade. Höns är mindre anpassade för marint liv, höns har det svårt att lyfta och hålla sig i luften men möjligheten finns om det skulle behövas.

Filmrecension Donnie Brasco



Filmen Donnie Brasco bygger på Joseph D. Pistones och Richard Woodleys bok Donnie Brasco: My undercover life in Maffia och handlar om FBI agenten Joseph D. Pistones mycket framgångsrika undercover arbete inom maffian.

Från början var det meningen att undercover arbetet bara skulle ta två månader men dom två månaderna blev till sex år, vilket inte glädde Pistones fru och barn så mycket tills slut gick det så långt så att Maggie (frun) låtsades att hennes man var död. Donnie Brascos verksamhet ledde till över 200 åtal och mer än 100 domar. Maffian har utlovat \$ 500,000 till den som dödar honom.

Men vad Pistone inte anade var vilket starkt vänskapsband som skulle bildas mellan honom och mannen hann skulle lurade mest av alla.

Anledningen till att jag skriver om just Donnie Brasco är att i början av filmen så har Pistone mustasch, men är tvungen att raka av sig den för att det är emot Maffians principer. Och för dig som redan har sett filmen så vill jag bara säga att lejonet var inte bara påhitt utan han fick faktiskt ett lejon.

Varför ser ni ut så där?

Varför ser ni ut så där?! För er med det manliga könet är det lättare att skaffa mustasch när man har lust, i alla fall för de lite äldre pojkarna. Men för alla oss av det kvinnliga könet, och alla småpojkar är det lite svårare.

Vi har kommit på lösningen! Nu kan alla ha en färgglad klick på överläppen. Spelar ingen roll om ni har lite eller mycket ansiktshår, alla kan ha en alldeles egen mustasch.

Det finns en massa olika mustascher att köpa. Fluffiga och tunna, stora och små. Men det billigaste och roligaste är att göra en själv. Det går bra med vilken tygbit

som helst av en lite grövre sort. Vi använde den lite mjukare delen av ett kardborreband.

Klipp till mustaschen efter en av mallarna, eller hitta på en egen form. Limma lite med ansiktslim och tryck fast den. Det kan sticka lite i början, men se upp för att göra för mycket miner när den väl sitter på, det ökar nämligen risken för att den ska ramla av. Mustaschen går lätt att ta bort med lite vanligt vatten.

Visst är det snyggt med mustasch, men du får också vara beredd på att få konstiga kommentarer och folk som glor.

Det hände oss en dag då vi gick ner på våning I & II med våra fina mustascher...



Vi gick ner på våning II för att låna ett batteri. Det skulle precis gå på rast, och de flesta barnen stod i korridoren och såg när vi kom. De började skratta och peka och undrade vad vi skulle se ut som. En grabb kom flinande gående emot oss och skrattade oss rakt i ansiktet. När vi stack in våra huvuden i köket frågade Lena: "Vilken maffia tillhör ni då?"

Vi var tvungna att erkänna, Margaretha maffian (såklart).

Sen tassade vi ner på våning I, där var de också på väg ut på rast. Dom flesta stannade upp helt och stirrade gapande på oss. En minigosse hotade med att han skulle dra av oss våra mustascher. En liten tös frågade, varför ser ni ut så där?

Pyssehörnan



Här kan du på ett enkelt
sätt pröva hur du själv
ser ut i en mustasch



1. Tangorabatt
Bra om man vill vara latinowannabe



2. Bondmustasch
Bra om man vill vara bonde



3. Mexikansk mustasch
Bra om man vill vara Mexikan

Spelrecension

World Of Warcraft

Sist i linjen av alla dom populära warcraft spelen är det mycket efterlängtade World of warcraft. Istället för dom andra strategispelen i serien så är world of warcraft ett rollspel i stil med tex diablo eller runescape. Spelat kan också bjuda på en enastående grafik, hygglig historia, häftiga raser och monster och en helt fantastisk stor värld!

Spel sätt:

Spelet är i stil med diablo och andra rollspel, alltså att man ser bakom figuren
Och styr honom/henne genom världen. Historien är att man spelar efter händelserna i warcraft III, och man har som uppdrag att ställa världen på fötter igen för den ras man spelar.
I den stora världen finns tusentals vapen, rustningar och andra föremål,
Några vars styrka är i stil med berg, och andra vars styrka matchar två grässtrån. Det finns även hundratals uppdrag och intriger som man har en chans att klara.

bra saker:

- många raser att spela, inte bara människa och dvärg, utan också mer monster liknade varelser, tex tauren och orc
- många och bra classer t.ex paladin, magiker och druid.
- väldigt stor värld och en massa uppdrag.
- grymt bra grafik (som helhet)
- bra uppföljande historia på warcraft 3
- snygga specialeffekter på magier och sånt
- innehåller inget blod eller grymmare våld, menat så att så många som möjligt kan spela.
- resten

Kassa eller mindre bra saker.

- KOSTAR PENGAR ATT SPELA!
- Höga krav för datorer(4.7G), dvs. att dom med mindre avancerade datorer inte kan spela
- Andra tekniska saker i form av utrymme och krav.

personliga kommentarer.

Väldigt kul spel med många spel varianter och möjligheter. Det enda som är riktigt dåligt är att det kostar att spela! Och sen verkar det som alla affärer ska klanta sig med spel som man verkligen vill ha (bah).

Musikrecension

Mustasch

Jag tycker att mustasch är en blandning av Nya Metallica & Gamla Black sabbat och lite Raggas Rock och Jag tycker att dom är väldigt bra och en lite slinga av Disturbed. Mustasch är svenska och dom började spela 1999 och dom har nästan bara texter på engelska.

MEMBERAR

Ralf Gyllenhammar

Instrument
Gibson Explorer II
Sångare
Födelse
Kräfte (Ringo Starr)

Hannes Hansson

Instrument
Gibson flying V
Backrunds sångare
Födels vägen (John Lennon)

Mats Dojan Hansson

Instrument
Ludwig black panther drums; Roto-toms
Födelse
Tvillingarna (Paul McCartney)

Mats (stam) Johansson

Instrument
Gibson Grabber; Backrunds sångare
Födelse
Fisken (George Harrison)

Filmrecension

The Grudge

Från producenten av "The Ring" kommer här en ny gastkramande skräckis. "The Grudge", en amerikansk re-make av den kultförklarade rysaren "Ju-on" från Japan.

Takashi Shimizu visar än en gång att det inte behövs stora monster med långa horn och vassa tänder för att få en hel biosalong att darra. Spökena i den här filmen skulle kunna få den mest skräckfilmsälskande människan att sitta uppe natten igenom och oroa sig för det mörka skrymslet under sängen.

Filmen handlar om en amerikansk utbytesstudent vid namn Karen (Sarah Michelle Gellar). Hon lever ett stillsamt liv i Tokyo där hon studerar till sjuksköterska. Hennes första hembesök på egen hand leder henne till huset där den gamla damen Emma bor. Men Emma bor inte helt ensam där...

Betyg: 5 av 5



Mustasch & Makt

Djungelmustasch!

Djungelmustasch även kallad gerillamustasch, polisongerna växer i hop med över mustaschen. under mustaschen låter man växa ut så att de blir skägglignande. Djungelmustaschen är vanlig bland diktatorer, gerillaledare och terrorister. ex. På män med djungelmustascher:

Saddam Hussien - diktator
Che Guevara - revolutionär

Gubbmustasch!

Gubbmustaschen är en klassiker. En ganska buskig hårväxt under näsan, på överläppen. Har använts av gubbar i alla tider och i alla samhällsklasser. En typisk Morfar mustasch!

ex. På gubbar med gubbmustasch:
Lars-erik Lövdén - landshövding i halland
David Andersson - lärare på margharetaskolan
Lars Mustsch - lärare på tumanskolan

Hitlermustaschen

Hitler mustaschen har fått sitt namn efter den ökände diktatorn Adolf Hitler. Under andra värds krigets början var denna mustasch väldigt populär bland tyskar, stort sett alla som var i tysklands ledning hade en så kallad "Hitler mustasch". Men denna populära mustaschen blem mindre och mindre populär under andra värds kriget. Och efter andra värds kriget har den nästan dött ut.

Tomtemustasch / Tomteskägg

tomtemustaschen är ganska lik djungel mustaschen bara att den e mer vill växande och mycket större. Man låter mustaschen växa ihop med skägget och med polisongerna så mycket så att man inte ser munnen. En tomtemustasch kan vara hur lång som helst.... den har naturligt vis använts av tomtar i alla år och där efter fått namnet!!!

Tangorabatten

tango är en liten mustasch som sitter precis över läppen och är avlång med rakade skarpa kanter. Den används mest av latinawannabees och tango dansare.

Saddam Hussein

yrke: politiker, diktator, president
född: 28 april 1937 i al-aouja, utanför Tikrit i Irak.
mustasch typ:men när amerikansk militär hittade han så hade han en djungel mustasch en typisk väl vårdad gubbmustasch.
form av makt: han har varit president/diktator över Irak. han fick makten genom att varit politiskt aktiv under lång tid sen av gick presidenten och Saddam vart då president. sen dessa har han styrt Irak. nu befinner han sig någon stans i Irak i ett amerikanskt fängelse.

Lars-Erik Lövdén

yrke: lands hövding över halland.
ålder: ungefär 49 år
mustasch typ: gubbmustasch
form av makt: han har suttit i riksdagen i 20 år.
– Jag har rest och träffat mycket folk, därför har jag kanske inte fått så mycket genomslag i Stockholm. Däremot tycker jag att jag fått det i många lokaltidningar, säger Lövdén.
Uppmärksamheten har han fått främst på grund av sitt arbete med att genomföra ett nytt utjämningsystem för kommunerna.